A frog wearing a crown with the title in Swedish 'A bedtime story' in the form of a verse about AIDS below. Colour lithograph by Garbergs, ca. 1995.

Publication/Creation

[Stockholm?]: AIDS Delegationen, [1995?]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/ke9wf3kk

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

En godnattsaga.



En lång bit toapapper hade fastnat i linningen på kjolen. Hon upptäckte det nu i baren sittande på stolen.

Hon sneglade i spegeln framför, men ingenstans fann hon ögon som inte stirrade på hennes svans.

Nu kunde samtliga i lokalen helt klart notera, hur hon förde handen bakom ryggen för att papperet kamouflera.

Hon tänkte att detta var ett öde värre än döden, då steg han fram, en räddare i nöden.

Han sa "Är du sugen på en dans, jag är en av dom som gillar brudar med svans".

Något senare var första drinken tömd, och svansen var för länge sedan glömd.

Han hette Roland Segerklou, bosatt i Stockholm, men född i Hjo.

Han såg mysig ut och hade snygg frisyr, vit skjoeta, blåa jeans och en slips som verkade dye.

Ganska lång, kanske lite för smal, men mycket trevlig och väldigt verbal.

Tiden gick och samtalet flöt, Roland blev Rolle och hon bara njöt.

Han skämtade, hon skrattade så tärarna började rinna. Tänk att ögon så våta ändå kan brinna.

När baren stängde hade klockan blivit tre, då hade hon redan bjudit hem honom på te.

Visst tänkte hon på AIDS och den nya situationen, men Rolle, nej det vore nog en på miljonen.

Hon visste allt om honom så det var ingen risk, dessutom var hon oxe och han var en fisk.

Earl Grey i köket på 4 minuter och 17 sekunder, se'n låg de i sängen, han över och hon under.

Kan du nu tänka dig henne naken mitt i natten, böeja peata om kondom och ta upp AIDS-debatten?

Nej, hon gjoede som de allra flesta, höll tyst för att inte spoliera det bästa.

Säkert har du redan börjat förmoda, att peinsen Rolle blev hennes värsta groda.

Hon tänkte "Det händer andra, men inte drabbas jag", och just på detta vis smittas någon varje dag.

Det är detta som är sagans viktiga poäng. Läs den varje kväll innan du går i säng.