

A teddy bear wearing sunglasses and drinking a cocktail with the title 'A sunshine story' and a verse below describing the rise in AIDS among expatriate Swedes. Colour lithograph by Garbergs, ca. 1995.

Publication/Creation

[Stockholm?] : AIDS Delegationen, [1995?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/zpwysjtp>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

En solskenshistoria.



I SOLEN, FEM METRER från ett par nakna kvinnob bröst,
låg Björne som lämnat Sveriges trista höst.

Han storrade i smyg, frustrerad och betagen,
bakom sina solglasögon, liggande på magen.

Var hon söt eller vacker? Nej, ordet var smyg!
Och sexig, tänkte Björne som glömde smörja sin rygg.

Han slumrade, men vaknade när stjärten fick en klapp.
Han tittade på baken där hon lämnat kvar en lapp.

"El Tropic Bar", han blundade och räknade till tio.
Se'n sa han till sig själv "Sån't här händer bara på bio".

Ensam på en ödslig nattklubb där ingenting hände,
satt Björne redan klockan sju med en rygg som brände.

Efter sex öl och en giftgrön med drinkparasoll,
böjde Björne befara att han kammat noll.

Då slog hon sig ner, han märkte det knappt,
sa "Pita Colada, por favor" till kyparen rapt.

Se'n log hon mot Björne och nu gick allt som på räls,
hon sa "What's your name" och "Let's go somewhere else".

Med handen på baren för att inte böja svaja,
reste sig Björne och sa "Vamos a la playa".

Mot stranden gick så en ung och stilig svensk kille,
med en kvinna från Madrid som visste vad hon ville.

Björne var 18 men sa 21,
den lilla lögnen kändes helt rätt.

För hon hette Celia och var hela 27,
och känslan i Björne skrek "Livet är nu".

Av åkte skorna och sist strumpebanden.
Kläderna deras blev ett långt spår i sanden.

I sista sekunden när allt skulle ske,
slogs Björne plötsligt av tanken på HIV.

"Nu skulle morsan gett mig ett diplom",
tänkte Björne och sa "I have en kondom".

Men då säger Celia att hon kärkar piller,
"So come on baby, be my killer".

Situationen blev nu en helt annan femma,
och vår Björne hade hamnat i ett dilemma.

För vad Celia skulle tänka kan du nog förestå,
om han trots hennes piller ett gummi trädde på.

Vad han sedan gjorde, är väl minst lika givet,
som att hon gav honom ett minne för livet.

Sagan säger lite, men statistiken säger mer.
Utländsmittrade svenskar blir bara fler och fler.